



*Burgemeester van Roosendaal
Han van Midden*

Beste stads- en dorpsgenoten,

Het is nog geen drie weken geleden dat de samenleving plots en hard tot stilstand kwam. Na alarmerende berichten over het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. Als een trein die op de noodrem ging, werden cafés en sportverenigingen gesloten, en dat binnen een uur na aankondiging. Sindsdien hebben we met elkaar vele bizarre momenten meegemaakt in Nederland. Momenten die ik als burger, maar zeker niet als burgemeester ooit gedacht had mee te maken.

Lege supermarkten vanwege hamsterende mensen. Gesloten zorginstellingen, waar geen bezoek meer over de vloer mag komen. Lege snelwegen, gesloten scholen, kinderen en jongeren thuis. Angst voor een tekort aan intensive care bedden. De grenzen dicht met België. En dan als meest verregaande maatregel, een samenkomstverbod voor meer dan drie personen en dat in een van de meest vrije landen op aarde.

De mediamomenten volgen elkaar in zo'n rap tempo op dat ik ze nog lang na deze crisis zal moeten verwerken. Als positief ingesteld mens probeer ik altijd alles om te draaien en de positieve kant van de crisis te zien. En die is er wel degelijk. Overal om je heen zie je mensen initiatieven starten om anderen te helpen. Ondernemers passen zich aan en proberen er het beste van te maken. En bestuurders werken allemaal samen om de crisis onder controle te krijgen.

Maar wat ik vooral zo mooi vind, is de waardering voor de medewerkers in de zorg. Want vergis u niet, zij werken normaal gesproken - dus ook buiten deze crisis om - ook keihard. Zij zien dagelijks mensen sterven en zorgen voor waardigheid van ieder die zijn of haar kwetsbaarste goed aangetast ziet: gezondheid. En dat voor een beloning die redelijk te noemen is, maar zeker geen vetpot.

Terecht dan ook dat er een maatschappelijk applaus kwam voor hen die werken in de gezondheids- en ouderenzorg. En dat geldt voor meer sectoren. Wat dacht u van politie, leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, brandweer, openbaar vervoer en ook vitale sectoren als de logistiek, onze levensmiddelensector en nog zoveel meer sectoren. Sectoren die wezenlijk en onmisbaar zijn in onze samenleving.

Laten we daar alstublieft wat vaker bij stilstaan, ook na deze crisis. Kortom, een dik applaus voor iedereen die in deze sectoren werkt. Laten we ze koesteren, want je weet pas wat je hebt, als je het niet meer hebt. En hetzelfde geldt voor de 'publieke gedachte, de publieke houding', dat ontastbare gevoel dat ik telkens saamhorigheid noem. Dat echte Roosendaalse gevoel. Dat ik de afgelopen weken actief zag in onze stad en dorpen.

Er werd verantwoordelijkheid genomen, richtlijnen en instructies van het Rijk en het RIVM werden bijna overal en door iedereen getrouw gerespecteerd. Daar ben ik trots op als burgemeester, want het laat zien dat we meer zijn dan alleen onszelf. Zo bestrijden we dit virus het beste: samen. Dus naast een applaus voor al die cruciale diensten in onze samenleving zeg ik: dank u voor uw medewerking, uw respect voor de richtlijnen en een heel dik applaus voor uzelf.

Han van Midden,
Burgemeester van Roosendaal